



Kevin (voor) en Wim (achter), klaar voor nog meer verrassingen in hun Getevallei.
^^ Grauwe Klavier © Wim Dirckx

Uitgestrekt landschap © Vilda/Jeroen Mentens

VERRASSINGEN VAN FORMAAT in de Grote Getevallei

De Grote Gete walst van Tienen naar Linter door een verrassend uitgestrekt landschap met bloemrijke graslanden, hagen, poelen en sprookjesbossen vol paddenstoelen. Wie de mysterieuze vallei intrekt, laat alle zekerheden achter zich. Hier heten amfibieën draken, hanteren vrijwilligers de zeis en laat de houtsnip zich betrappen op knorretjes en lasergeluiden.

Tekst: Hendrik Moeremans

Geen locomotief te bespeuren op het oud stationsplein van Drieslinter, dat tegenwoordig dienst doet als parking en de toegangspoort vormt voor de Getevallei. Wel gevonden: Kevin Lambeets en Wim Fourie, vrijwilligers van Natuurpunt

Linter die me op trot nemen in het grootse gebied waar ze hun hart verloren hebben. Op de voormalige spoorweg richting Tienen hebben denderende treinen plaats gemaakt voor fiets- en wandelplezier. Wanneer we de 18de eeuwse Geensmolen aan de Gete

bereiken, trekt een lepelaar met trage slagen over. Kevin en Wim jubelen het uit. Het is hun eerste lepelaar ooit in het gebied. Een verrassing. Of toch niet helemaal. “Tijdens roofvogeltellingen merkten we al dat de Getevallei een groene ader in het landschap vormt die



Hier maait men nog met de zeis © Wim Dirckx

vogels gebruiken om zich te oriënteren”, legt Wim uit.

Over de door de tijd afgesloten kasseistenen van de Hokstraat lopen we langs een bosrand. We zijn niet alleen. Ook enkele uit de kluiten gewassen wijngaardslakken wagen zich aan een oversteek van de trage weg.

Landbouw en natuur samen voor open ruimte

Op het eind van de bosrand gooit de Getevallei alle registers open. Graslanden met hagen en poelen, zover ik kan zien. Zo’n weidsheid en stilte zijn we in het verkavelde Vlaanderen niet meer gewend. Alleen de surrealistische knorretjes en lasergeluiden van de

houtsnip doorbreken de stilte. Hoe het komt dat de verkavelingsijver dit stuk van de Getevallei links liet liggen?

“Zowel het water als de kleinschalige landbouw hebben een belangrijke rol gespeeld om het landschap open te houden”, weet Kevin. En ook vandaag nog gaan natuur en landbouw hier hand in hand. Dit jaar heeft Natuurpunt overeenkomsten afgesloten met 12 landbouwers in dit stuk van de vallei. “De landbouwers mogen onze percelen gratis gebruiken voor begrazing en ze helpen bij het maaien. Het hooi mogen ze houden als voeder voor hun dieren”, legt hij uit. “Elk jaar gaan we de boer op. Dan luisteren we naar elkaars wensen en bekommernissen en maken we goede afspraken voor het volgende jaar.”

Draken van de Gete

Een plankenpad brengt ons droog aan de overkant van een sprookjesachtig bos. “De Getevallei is altijd een nat gebied geweest. In de tijd van Hertog Jan van Brabant was het hier een zompig moeras. Oude leigrachten verraden hoe middeleeuwen hier strijd leverden tegen water, terwijl de openingen in de Getedijk en ondiepe laantjes in de graslanden tonen hoe men het wassende water ook wist te gebruiken als natuurlijke bemesting”, vertelt Wim. Ook vandaag nog maakt het water hier de dienst uit. Na een regenbui zijn laarzen een absolute must. “De Getevallei fungeert als een natuurlijke waterbuffer voor woon- en landbouwzones in de ruime omgeving”, verduidelijkt Wim. Als het water hier

tijdelijk opgeslagen kan worden, blijven inwoners van Linter en de dorpen verder stroomafwaarts gespaard van wateroverlast.

Grondwaterschommelingen in het gebied zorgen er daarnaast voor dat de verschillende poelen in het gebied geregeld droogvallen en vrij van vis blijven. “Ideaal voor onze Getedraak”, zegt Kevin. Het is de koosnaam voor de mascotte van de streek, de kamsalamander. Het dier dankt zijn naam aan de punky haarkam van de mannetjes. “Kamsalamanders zijn zeldzaam en bedreigd in heel Europa, en daarom hebben we hier een grote verantwoordelijkheid voor de soort”, zegt Kevin. Van die taak kwijten de vrijwilligers zich met verve: de voorbije jaren werden nieuwe poelen aangelegd en intussen slingert een lint van bijna 30 poelen door het gebied. De kamsalamander weet dat te waarderen.

We lopen terug naar het beginpunt via de wonderlijk dansende Gete en sluiten aan op het kamsalamanderpad dat ons leidt langs poelen, geïllustreerde informatieborden en een natuurspeeltuin: een gedroomde plek voor een picknick. Achter een kudde onverstoorbare oude runderrassen door, spurten drie reetjes een graanveld door. De Getevallei is niet zuinig met haar verrassingen.

Revival van de zeis

Aansluitend op de Grote Getevallei vind je het deelgebied Doysbroek, waar het Geteverhaal bijna 20 jaar geleden allemaal begon voor Natuurpunt. Een laatste eenzame populier waakt over bloemrijke graslanden en een stuk ruigere natuur waar ‘s zomers wilde bijen en vlinders aan hun trekken komen en ‘s winters trekvogels als de houtsnip komen bijtanken. “Bedoeling is om dit robuuste landschap ook in de rest van de vallei te versterken”, zegt Kevin. Nog een verrassing: Kevin en co hebben lawaaierige bosmaaiers afgezworen en kiezen resoluut voor de zeis. “Gratis fitness in de natuur”, lacht Kevin, “en behoorlijk efficiënt op de koop toe!”.

In totaal beheert Natuurpunt bijna 800 hectare natuur in de Getevallei, van Hoegaarden tot Geetbets. Een groot stuk daarvan is eigendom van de provincie Vlaams-Brabant, die het beheer van meer dan 200 hectare vorig jaar overdroeg aan Natuurpunt. Ook het Regionaal Landschap Zuid-Hageland en de gemeentes Linter en Zoutleeuw trekken de kaart van het natuurherstel. Zo investeren ze in een waterbuffer voor hun inwoners, maar geven ze ook een stimulans aan het toerisme in de streek. Wanneer we weer aan het oude spoorwegstation aankomen, zijn de terrasjes gevuld. De Grote Getevallei is klaar om ontdekt te worden.

Volop genieten in het Hageland

In het Hageland is het goed toeven. Natuur en cultuur hebben er veel te bieden. Je kan er uren wandelen, fietsen en rondstruinen.



Het Leeuwerikenveld is een Bed & Breakfast en een mini-camping. Het is gelegen op de rand van een kleine Hagelandse gemeenschap en vormt de brug tussen het Hageland, Limburg en Wallonië. Hier word je nog gewekt door klokkengelui of het gezang van vogels. Het ontbijt wordt er opgediend in de tuinserre en de tuin leent zich ertoe om te genieten van de rust en het buitenleven.

De Bed & Breakfast beschikt over 8 gastenkamers en een studio. Je kan ook je tent of rollend huis opslaan op de mini-camping. In de schop (oud plaatselijke benaming voor een open bergplaats van kleine werktuigen) kan je bij het haardvuur genieten van de plaatselijke lekkernijen.

Meer info en reservaties:
Het Leeuwerikenveld
Ransbergstraat 26
3350 Neerlinter, 011-78 40 40,
info@leeuwerikenveld.be - www.leeuwerikenveld.be