



Klein warkruid © Vilda/Yves Adams



Bruine eikepage © Vilda/Jeroen Mentens

# Op wereldreis in de Kempen

Vogelspinnen, roodgeblakerde zandvlaktes, Scandinavische meertjes, tjiropende sprinkhanen - het lijkt wel een wereldreis tijdens de zomerwandeling in Heiberg en Snekensvijver.

**Tekst: Joris Gansemans**

**A**n de Snekensvijver is het voor Natuurpunt zestig jaar geleden allemaal begonnen. In 1953 kocht de Belgische Vogelreservaten, één van de voorlopers van Natuurpunt, als eerste privéorganisatie in Vlaanderen een natuurgebied. Aanlei-

ding was een dreigende verkaveling van het gebied. De vijver was toen een eldorado voor kokmeeuwen, met in 1975 meer dan 10.000 broedparen. Die vonden volop voedsel op de stortplaatsen in de buurt en vormden de grootste kolonie in West-Europa.

'Welkom Wandelaars' staat er op het bordje aan het startpunt. Dat klinkt veelbelovend. Wanneer we onze tocht aanvatten, zit er een boomleeuwerik in de top van een boom luid te zingen. Alsof hij de welkomstboodschap wil herhalen. "In 2011 zijn we hier gestart met natuurherstelwerken van het

Naar buiten



^ ^ Gewone mijnspin © Paul & Marianne Wouters-Horemans

^ Struikheide © An De Wilde

Bloeiende kleine veenbes © Vilda/Lars Soerink

LIFE-project Kleine Netevallei, gesteund door de Europese Unie”, vertelt Herman Puls van Natuurpunt Nete & Aa. “De terugkeer van de boomleeuwerik is al een eerste resultaat.”

### DE VLAAMSE TARANTULA

Hou tijdens de wandeling je ogen gericht op de randen van de paden. Je krijgt misschien de gewone mijnspin te zien, onze eigen vogelspin. Al hoef je geen schrik te hebben van het beestje. Ze is met haar 1 à 1,5 cm lengte flink kleiner dan haar bekende verwanten uit het Amazonewoud. Maar spectaculair is ze wel. Ze weeft een buisvormig web, met een ondergronds en een bovengronds deel. Daar binnenin zit ze te wachten op haar prooi. Loopt die op de buitenkant

van het web, dan haast ze zich er naartoe, plant er haar krachtige gifkaken in en sleurt de prooi naar binnen, dwars door het web. Niet toevallig is ze verkozen tot Spin van het Jaar 2013.

### EEN GEEL, GROEN EN ROOD LAPPENDEKEN

We houden even halt aan een bankje met uitzicht op een recent open gemaakt stuk heide. “Kijk naar de witte tapijten tussen de heidestruikjes”, zegt Herman. “Rendiermos.” Het lijkt wel een stukje Lapland. Lage struikjes stekelbrem en kruipbrem kleuren de bodem geel. Wat later in de zomer zal het warkruid (of duivelsnaaigaren) opduiken en rode vlekken vormen op de heide. Warkruid is een parasitaire plant die je herkent aan

de rode woekerende stengeltjes. Via boorwortels steelt hij voedingsstoffen bij de heideplanten.

### WEST-SIBERIË IN HET LAVENDELVEN

Wat later lopen we langs het Lavendelven. Plantenliefhebbers vallen hier van de ene verbazing in de andere. Kleine veenbes! Eenarig wollegras! Ronde zonnedauw! Loos blaasjeskruid! Het Lavendelven is een uniek stukje hoogveen in Vlaanderen – erg zeldzaam en bedreigd. Hoogveen is een typische vegetatie voor een vochtig en wat kouder klimaat. De grootste oppervlakte vind je in Westelijk Siberië. Al is die vegetatie bij ons het meest bekend van de Hoge Venen in Wallonië. Even verder krijgen →

we nog meer buitenlandgevoel geserveerd. In de vogelhut van het Agentschap voor Natuur en Bos bij het Zwart Water is het alsof je uitkijkt over een Scandinavisch meertje.

Onderweg merk je dat er naarstig gewerkt wordt aan de ontwikkeling van de natuur. Er wordt gekapt, geplagd, gezaagd. “Zo zorgen we voor een afwisselend landschap met prachtige vergezichten, heidevlaktes, bomen, vennetjes, heuvels en stukken bos”, zegt Wout Opdekamp die de werken voor het LIFE-project coördineert. “De heide herbergt heel wat zeldzame soorten. Zonder ingrijpen van de mens zouden ze hier allemaal verdwijnen. Bovendien heeft de heide het uitzicht van de streek lange tijd helemaal bepaald. Dat oorspronkelijk karakter willen we hier restaureren.”

### ROODGEBRANDE GROND

Plots staan we op een open vlakte, waarvan de ondergrond bestaat uit rood zand. Dat is iets wat je verwacht in landen waar de zon genadeloos brandt, zoals Spanje, Australië of zuidelijk Afrika. Maar blijkbaar ook in de Kempen. De grond is rood van de ijzerzandsteen die er voorkomt. Langs de vlakte staan nog heel wat jonge eikjes. “Die vormen het ideale voedsel voor de bruine eikenpage”, zegt Wout. Die vlinder is in zowat heel Vlaanderen uitgestorven. Enkel op een paar plaatsen in de Kempen doet hij het nog goed.

### DE GROOTSTE KOLONIE KOKMEEUWEN VAN WEST-EUROPA

Wanneer we een drukke baan oversteken, belanden we aan de Snepkensvijver, in 1963 opgekocht om een kolonie kokmeeuwen te beschermen. Intussen zijn de kokmeeuwen al lang vertrokken. Ze verdwenen samen met de stortplaatsen. Maar de Snepkensvijver vormt nu wel het hart van wat op termijn een uitgestrekt heidelandschap gaat worden. “Beeld je eens in: een uitzicht van die heuveltop over Snepkensvijver tot aan de Kleine Nete”, zegt Herman Puls. “Dat zal prachtig zijn.”

## Ontdek de wereld ....in de Kempen

Gecharmeerd door de authentieke Kempen? De streek heeft genoeg te bieden voor een weekend in de natuur.



**De Casteleer** is een goede uitvalsbasis. De eigenaars verwelkomen je in hun charmante en eigentijdse bed and breakfast in het centrum van Kasterlee, in het hartje van de Antwerpse Kempen.

Je verblijft op wandelafstand van wandel, fiets- en ruiterroutes en talrijke cafés en restaurants. Je geniet van een luxueuze kamer met alle hedendaags comfort. Ontbijten, genieten van een heerlijk driegangenmenu, BBQ of steengrill, een lekker glas wijn of een streekbier kan in de gezellige bar met zicht op de prachtige tuin en paardenwei. Geniet van de charme en de intimiteit van een bed and breakfast en het comfort van een luxe hotel.

Meer info en reservaties: [www.decasteleer.be](http://www.decasteleer.be)  
De Casteleer, Pastorijsstraat 38, 2460 Kasterlee