



Het knooppkruid op het schiereilandje de Leyhoek is een genot voor vlinders en bijen. ©Wilda/Lars Soerink



De Kievit is een bedreigde akkervogel en krijgt hier nieuwe kansen. ©Wim Dirckx

Eigenwijze voorjaarsklassieker *in een droom van een natuurpark*

Tussen Gent en Deinze kiest de Leie haar weg lekker zelf. Slinger mee op de fiets in al haar bochten en kronkels. Tussen vorstelijke kastelen en pareltjes natuur. Tussen oases van rust en de onvermijdelijke E40. Tussen een rijk verleden en een toekomst met pit.

Tekst: Hendrik Moeremans

An de kolossale abdijtoeren van Drongen heb ik afgesproken met vrijwilligers Katrien Van Petegem van Natuurpunt Gent en Koen Houthoofd van de afdeling Tussen Leie en Schelde. Op de fiets. “De allerbeste manier om de 25 kilometer tussen Gent en Deinze te verkennen”, zegt Koen. En hij kan het weten: hij fietst langs de route

naar het werk. Hij is daarnaast ook conservator van de Leymeers in Deinze, een natuurgebied waarvoor hij dit jaar geld inzamelt via Expeditie Natuurpunt.

Ook mijn andere gids van vandaag is geknipt. Katrien, een pittige dame die haar schouders gezet heeft onder het Natuurpark Levende Leie. “Het is de

naam die we gegeven hebben aan het geheel van natuurgebieden in de Leievallei tussen Gent en Deinze”, legt ze uit. “We dromen ervan om de Bourgoyen-Ossemeersen en de Zeverenbeekvallei met elkaar te verbinden tot een robuust gebied. Met unieke natuur, natuurvriendelijke landbouw en veel fiets- en wandelpret.”



Boven: De grote ratelaar kleurt de Assels geel. ©Vilda/Yves Adams | Onder: Onze droom: De Bourgoyen-Ossemeersen en de Zevenerbeekvallei met elkaar verbinden tot een robuust gebied.

Veerpont naar vakantie-land

Een smal pad langs de Leie gunt ons al een glimp van wat ons te wachten staat. Hooilanden met een tapijt van gele en roze bloemen, grote ratelaar en koekeksbloem. De Assels, een uitgestrekt meersengebied op een eilandje tussen twee Leiearmen en de Gentse ringvaart. Vroeger kwam het grootste deel van dit gebied elke winter onder water te staan. Al in de middeleeuwen probeerde men de waterhuishouding te regelen met sloten en dijkjes. Die zijn ook vandaag nog duidelijk te zien.

Op de Leiedijk, aan het beeldschone kerkje van Afsnee, huiden we de bel. En plots wordt het vakantie. Zonder overdreven haast brengt de veerman ons naar de overkant. Een meerkoet kijkt met lichte verwondering naar de met fietsen

beladen veerpont. Aan de andere oever wisselen de meersen af met hoger gelegen, drogere gedeeltes. We fietsen langs de Goedingekouter, een uitgestrekt landbouwgebied dat grotendeels eigendom is van het OCMW van Gent. “Twee bioboeren starten hier een zelfplukboerderij, in samenwerking met een lokale landbouwer”, vertelt Katrien. “Het wordt een echte stadsboerderij, waar de boer rechtstreeks aan de consument verkoopt.” Die korte keten zorgt ervoor dat de boer betere prijzen krijgt. “Hopelijk overtuigen we zo ook andere landbouwers in de buurt om natuurvriendelijk te boeren”, zegt Katrien.

Het project op de Goedingekouter is ook goed nieuws voor de natuur. Een hectare wordt beheerd als broedgebied voor

akkervogels. “Zo maken we een verschil voor bedreigde akkervogels als de Kievit en de patrijs”, legt Katrien uit.

“De natuur in de Leievallei is onlosmakelijk verbonden met de landbouw”, vult Koen aan. Nu al werken tientallen landbouwers mee aan natuurbeheer, door natuurgebieden te maaien en er hun runderen te laten grazen. “Maar we zijn er nog niet: de grootste uitdaging van vandaag is de instroom van mest vanop de kouters in de vallei. Samenwerkingen als deze zijn belangrijk”, zegt Koen.

Tussen snelwegen en traagwegen

Voor ons doemt de onvermijdelijke E40 op. De snelweg snijdt de Keuzemeersen doormidden. En toch valt het wonderwel mee om dat te vergeten. Trage wegen



kijken uit over weilanden vol bloemen omzoomd met knotwilgen. Het lijkt wel of het landschap na elke bocht van de Leie schilderachtiger wordt. We doorkruisen de Latemse meersen, met hun dotterbloemen en herdwickenschappen.

In Bachte-Maria-Leerne hobbelen we over de kasseien van het domein van Ooidonk. Een statige lindendreef leidt naar het sprookjesachtige kasteel. Daarachter broeden de laatste grutto's van de Leievallei. Een paar jaar geleden broedde de iconische vogel nog in de Bourgoyen-Ossemeersen en de Assels. Nu is dit het bolwerk van waaruit ze hopelijk ooit weer andere gebieden bereiken. "Het toont dat we de vallei als één gebied moeten zien", zegt Katrien, "de smienten en wulpen zoeken hun voedsel in Ooidonk, de Keuzemeersen en de Assels en komen slapen in de Bourgoyen. Alles is met elkaar verbonden."

Tussen Astene en Bachte meandert de Leie nog grilliger dan elders. De Leyhoek is een schiereilandje van rust, waar vlinders en bijen zich tegoed doen aan het knoopkruid. Een zwenkel aan het zelfbedieningspuntje brengt je historisch verantwoord naar de overkant.

Plotsklaps is het voorbij met de kronkelende pret. "Vanaf Deinze werd de Leie rechtgetrokken voor de industriële scheepvaart", zegt Koen. Hij neemt ons mee naar zijn favoriete natuurplekje: de Blekerij. Tijdens de 14de en 15de eeuw werd hier het linnen van de wevers gewassen en gebleekt. Nu is het een prachtig hooiland met eeuwenoude grachten en een zee van orchideeën. Daarachter strekt de vallei van de Zeverenbeek, een zijbeek van de Leie, zich verder uit. Je vindt er kilometerslange elzenbroekbossen.

Een droom van een natuurpark

Nu al ligt er een goed gevulde dag fietsplezier aan de oevers van de Leie. "Maar met het Natuurpark dromen we nog groter", vertelt Katrien. De Rosdambeek en Zeverenbeek zijn groene verbindingen naar natuurgebieden die in de toekomst verder ontwikkeld worden, zoals het Gentse Parkbos en de Leievallei ten zuiden van Deinze, waar 500 hectare rivierherstel komt. "Door samen te werken met de verschillende afdelingen langs de Leie willen we bouwen aan 1400 hectare verbonden natuur, waar mensen kunnen komen ontspannen en waar zeldzame dieren een veilige thuis hebben. Grutto's, watersnippen, slobenden en kieviten. En als we dan toch aan het dromen zijn, waarom niet de otter?"

Vakantie langs de Leie

De Leiestreek leent zich perfect om er een vakantietrip in eigen land van te maken. Hier kan je de vele natuurgebieden al fietsend en wandelend verkennen.

B&B Het Tijdloze Uur is een kleinschalig gastenlogies in een recent gerenoveerde Art-Deco villa aan de Leie. Het huis bevindt zich in de "Assels", een groene oase omsloten door water, vlak bij Gent. De villa kijkt uit over een typerend Leielandschap. Het is de ideale uitvalsbasis om de streek te verkennen. Je kan er ook fietsen huren.

Meer info en reservatie:

B&B Het Tijdloze Uur, Dijkweg 18, 9031 Drogenen,
0485-82 77 15
www.hettijdlozeuur.be

