



Boven: Geregeld flitst de ijsvogel hier voorbij. Foto: Luc Meert
Onder: De dodaars is het kleinste fuutje van Europa. Foto: Wim Dirckx

De boommarter zal je hier nog niet zien, maar het bos is er wel klaar voor. Foto: Vilda/Yves Adams

Wandeling **Plan Boommarter** in Halle

Geen kwaad woord over het Hallerbos, waar ieder voorjaar bussen met toeristen stoppen om selfies te maken met wilde hyacinten. “De lila zee van bloemetjes blijft magisch. ‘s Ochtends vroeg en na 17 uur nog het meest. Maar er is meer in Halle, namelijk ons Plan Boommarter, met een wandelroute tussen andere bossen in de buurt. Voor fijnproevers.” **Tekst: An Olaerts**

Eigenlijk ben ik al teleurgesteld nog voor de wandeling begint. Ik dacht dat we boommarters gingen zien, maar er zitten helemaal geen boommarters in Halle. Het is de bedoeling dat ze er komen, wat toch iets anders is. Plan Boommarter verbindt het beroemde Hallerbos met andere bossen

in de omgeving. Het maakt het gebied aantrekkelijk voor de boommarter. Johan Merckx is voorzitter van Natuurpunt Halle. “Sorry voor de boommarter”, lacht hij. “Hopelijk komt hij ooit. Het terrein is er in ieder geval klaar voor.”

Floere Fluwijn

Aan het Kasteelpark van Lembeek wachten Johan Moerman en Bert Ghysels van Natuurpunt Halle. Het trio trekt al jaren aan de kar van Plan Boommarter. Met resultaat! Floere Fluwijn laat zich weliswaar niet zien onderweg. Maar op geen enkel moment



Verscholen schoonheid op het Malakoffdomein. Foto: Vilda/Rollin Verlinde

heb ik de boommarter gemist. De wandeling is een complete verrassing. Zoveel afwisseling verwacht een mens niet, zo dicht bij de Brusselse ring. Plan Boommarter is een aaneenschakeling van verborgen klaterbeken, houtkanten en geheime wildernisjes.

De paadjes kronkelen achteloos richting groene vallei. Vanzelf zou je er voorbijlopen. Gelukkig staan er pijlen. Bovendien kent het gezelschap het gebied op zijn duimpje. Onderweg wordt er overlegd over welke stukjes we moeten laten schieten. Plan Boommarter is na 25 jaar te groot geworden om zomaar eventjes te laten zien. Voor je het weet zit je aan 20 kilometer! De wandeling heeft drie startplaatsen, zo uitgestrekt is het binnengebied tussen het Lembeekbos, Maasdalbos, de Berendries, Warande en

het Hallerbos. We beginnen in het Kasteelpark van Lembeek. Het kasteel is weg, gesloopt in 1972.

Wonderbaarlijke vismigratie

Over een plankenpad komen we bij de Zenne en het kanaal Brussel-Charleroi. Het uitzicht is weids. En de plannen zijn groot. Dit is de Zenneval. Het scheelde niet veel of het was industriegebied geworden. In de bomen langs de oevers nestelen intussen aalscholvers. Ze schijten alles wit. Het is een teken van vis! “We hebben voor een vistrap gezorgd, van het kanaal naar de oude arm van de Zenne”, zeggen de heren. “Zodra de verbinding klaar was kwamen de vissen. Een wonderbaarlijke vismigratie was het! Intussen zijn we op het Malakoffdomein. Oppervlakte?

15 hectare. Eigenaar? Het Agentschap Natuur en Bos. Drie natuurambtenaren komen aangereden. Het zijn beren van venten. Er worden handen geschud en praatjes gemaakt. Plan Boommarter is een samenwerking tussen Natuurpunt, ANB, Stad Halle en Regionaal Landschap. Het gaat goed tussen de partijen! Mijn drie gidsen schijnen iedereen te kennen onderweg, burens, wandelaars, honden en mountainbikers. Om een brug te slaan tussen vijf natuurgebieden moet je ook mensen verbinden. Maar nu wil ik eerst weten wat de toren midden in het hooiveld staat te doen.

Folietje uit de 19de eeuw

De Malakofftoren is een Russische burcht, tussen aanhalingstekens, compleet met kantelen. De toren is nep. Het een folietje uit de 19de eeuw,

gebouwd door een kasteelheer die eens een tuinfeestje gaf. Hij wilde de Slag bij Malakoff naspelen, een veldslag tussen Russen en Geallieerden op de Krim! Daar hoorde een toren bij. Ga erheen, mensen. Dit is het mooiste plekje van Halle. Het is een plaatje van rietkragen, houten steigertjes, struwelen en opgeschoonde vijvers. Het is een paradijs voor de dodaars, het kleinste fuutje van Europa. Om de hoek van de Malakofftoren, voorbij een hertenveld, ligt een ijskelder. Vroeger bewaarde de kasteelheer hier zijn koelte. Nu is het een schuilplaats voor dwergvleermuizen en watervleermuizen. We stappen verder richting Berendries en Maasdalbeek. Een ijsvogeltje trekt een blauwe streep tussen de oevers.

Strandwandeling

We volgen een akkerweg richting Maasdalbos. “Maar eigenlijk is dit een strandwandeling”, zegt Bert Ghysels. Uit zijn veldtas haalt hij een oude kaart. “Dit is de kustlijn van de Diestiaanzee, 70 tot 3 miljoen jaar geleden. De westenwind heeft de oostoever van de Zenne opgehoopt.” Ik voel het in mijn benen. De wandeling van Plan Boommarter loopt flink bergop. “We zijn vlak bij de taalgrens”, zegt Johan Merckx, maar ik kan niet praten. Ik hijg alleen maar iets over mijn conditie. Gelukkig loopt de weg even later terug naar beneden, voorbij een lange dikke haag van mei- en sleedoorn. “Het Hallerbos groeit”, zeggen de mannen trots. Ze wijzen op 20.000 pas geplante jonge bomen. We maken een haakse hoek naar links. In de berm van de holle weg staan oude knotwilgen. Een steenuiltje knijpt zijn oogjes dicht in de zon. Sinds kort bestaat er een kijkboek over het Hallerbos. Het staat vol weetjes en idyllische foto's, compleet met het Plan Boommarter. Maar aan een wandeling in het écht kan het boek niet tippen.

Picknicklandje

We klimmen uit de zavelputten van een oude zandwinning naar de Warande, in het centrum van Essenbeek. “Vroeger was dit een wat verwaarloosde hoek”, zegt Johan Merckx. “In samenwerking met de stad hebben we de Warande een nieuw leven gegeven.” Door een houten poort gaan we binnen in een picknicklandje tussen fruitbomen. Het loopt uit op een speeltuin en een vreemd sportveld. Het ziet eruit als een reusachtige zaklamp en het blijkt een kaatsbalveld te zijn, balle pelote in het Frans. Aan de andere kant van de taalgrens is het populair.

We volgen de Vijverbeek terug naar Lembeek. Onderweg komen we een koe tegen. Het is een galloway. Ze onderhoudt het grasland van de Berendries, drinkt een slok uit de beek en kijkt opnieuw op. Misschien heeft zij de boommarter al wel gezien? Op een avond toen de fijnproevers van het Plan Boommarter al lang terug thuis waren!

Dwalen door de bossen rond Halle

Wil je verdwalen in prachtige voorjaarsbossen? Dan zijn het Hallerbos en de omliggende bossen de ideale omgeving voor een weekend weg. De verborgen wildernis doet je helemaal vergeten dat je zo dicht tegen onze hoofdstad bevindt.



Hotel-Restaurant Les Eleveurs

Het hotel dankt zijn naam aan de paardenfokkers van de beroemde Brabantse trekpaarden. Je kan er terecht in één van de 16 elegante hotelkamers met gratis wifi, satelliet-TV en minibar. Tafelen kan je in het restaurant met vernieuwde bistronomieformule. Op zonnige dagen kan dat op het terras van onze binnenkoer. Het professionele team heet alle Natuurpuntleden gastvrij welkom.

Meer info en reservatie:

Hotel-Restaurant Les Eleveurs, Suikerkaai 1A (Station), 1500 Halle, 02-361 13 40, les.eleveurs@myonline.be, www.les-eleveurs.be