

Reuzenpaardestaart © Vildor Lars Soerink



Koekoek © Luc Meert



Geelgors © Wim Dirckx

VOORJAARSBLOEI, opgevoerd in vier bedrijven

De voorjaarsbloeiers in de bossen rond Geraardsbergen en Galmaarden vormen het gedroomde decor voor een verfrissende lentewandeling. De weidse uitzichten maken de voorstelling compleet.

Tekst: Joris Gansemans

De regio rond Geraardsbergen is onlosmakelijk verbonden met de Muur, mattentaarten en Manneke Pis. Maar ook voor wie op zoek gaat naar rust en natuur is het één van Vlaandere's mooiste. Het Raspaillebos en het Kluysbos, net over de grens met Vlaams-Brabant, zijn uitgelezen plekken om de lente in al haar glorie te ervaren.

Tussen Geraardsbergen en Galmaarden ontmoeten de heuvels van de Vlaamse Ardennen de glooiende hellingen van het Pajottenland. Rijen knotwilgen doorkruisen het landschap. De autostrade is ver weg, het uitzicht weids. "Het is dan ook geen toeval dat het eerste stiltegebied van Vlaanderen hier werd opgericht," zegt Herman De Roeck van Natuurpunt Boven-Dender.

"Let tijdens je tocht zeker op de Juffrouwkapel," zegt Herman, die gepassioneerd is door de geschiedenis van de streek. "Die zijn we met Natuurpunt volop aan het restaureren. De kapel is gewijd aan de heilige Apollonia, door de middeleeuwers aanbeden omdat ze zou beschermen tegen tandpijn." Vandaag is een heildronk van het bronwater af te raden, zelfs al moet je dringend op



Wandelen in het Raspaillebos.
© Serge Van de Voorde



Bosannemoon © Wim Dirckx

tandartsbezoek. De hoger gelegen akkers zijn zwaar bemest. Dat maakt het water ondrinkbaar.

GEEL-WIT PAARS-WIT

In het Raspaillebos wordt de voorjaarsbloeï opgevoerd in vier bedrijven. “Tot eind maart kleuren de wilde narcissen de bodem van de uitgestrekte bossen geel. Een zeldzaamheid,” zegt Koen Steenhoudt van Natuurpunt Boven-Dender. “Nadien volgen de bosanemonen die alles wit schilderen. Rond half april nemen de boshyacinten het over. Ze bedekken alles onder een blauw tapijt. Tenslotte komt de daslook. Met zijn kleine bloemetjes hult die het bos opnieuw in het wit, tot de zomer begint.”

De weelderige bloei van de voorjaarsflora is te danken aan de geschiedenis van de bossen in de streek. Ooit maakten ze deel

uit van het reusachtige Kolenwoud, waarvan de bomen vooral werden gebruikt voor de productie van houtskool. Dat oerbos strekte zich tot de achtste eeuw uit van Ronse tot voorbij Brussel. Nu zijn er nog enkele restanten van over. De steile hellingsgraad van de Bosberg, hier en daar zelfs tot 50%, voorkwam dat het bos werd omgezet in landbouwgrond. Zo is de oorspronkelijke plantengroei bewaard gebleven.

KOEKOEK

Niet alleen de voorjaarsbloeiers brengen de lente naar de streek. Wie later op het jaar naar de Bosberg trekt, heeft veel kans om de roep van de koekoek te horen, de ultieme lentebrenger. De zangvogels, waaronder tuinfluiters, geelgorzen en boerenzwaluwen vervolledigen het lenteconcert. Maar ook voor roofvogels heeft de streek heel wat te

bieden. Met wat geluk kan je een wespandief zien baltsen. Die roofvogel heeft zijn nest in het bos, net zoals buizerds, sperwers, torenvalken en bosuilen. In de knotwilgen erbuiten nestelen ransuilen en steenuilen. En in het natuurcentrum De Helix broedt een koppel kerkuilen.

’s Ochtends vroeg of bij valavond is de kans groot dat je een ree ontmoet. “Daar zien we er steeds meer van,” zegt André Prové van vzw De Mark. Met zijn vereniging beheert hij het Kluybos, een natuurgebied van 12 hectare dat nauw aansluit bij het Raspaillebos. “Maar ook steenmarters en eekhoorns doen het hier goed. Elk jaar zijn er wel nieuwe ontdekkingen. Recent onderzoek bracht aan het licht dat in en rond het Kluybos niet minder dan 9 soorten vleermuizen voorkomen, waaronder de zeldzame Brandts vleermuis.”

Weekendje voorjaarsflora

Ben je net als wij betoverd door de streek? Maak er dan een weekendje weg van. De streek heeft zoveel moois te bieden dat je na een dag niet weg wilt gaan.



Bed & Breakfast **Den Athayot** is de ideale uitvalsbasis. De oude hoeve (1875) ligt op wandelafstand van De Helix, het Raspaillebos en het stiltegebied Dender-Mark. Met de fiets (je kan er elektrische fietsen huren) ben je in minder dan een kwartier in het natuurgebied "Het Moenebroek" en in minder dan een half uurtje in het natuurgebied "De Rietbeemd".

Bij goed weer kan je op het terras genieten van het zicht op de Bosberg. Na een dag stevig wandelen kan je er 's avonds terecht voor een eenvoudig en lekker dagmenu. Na een deugddoende nachtrust staat een over(h)eerlijk ontbijt voor je klaar.



Juffrouwkapel in het Raspaillebos © Koen Steenhoudt

HEERSERS DER AARDE

Ben je van plan om de streek te voet te verkennen? Voorzie dan stevig, waterdicht schoeisel. De wandelpaden in de bossen brengen je langs bronnetjes en vochtige stukken, de ideale groeiplaats voor de reuzenpaardenstaart. Dat is een bloemloze oerplant die al op aarde leefde lang vóór de dinosaurussen op het toneel verschenen.

In de lente duikt van dit prehistorische wezen enkel de sporenaar op. Die lijkt wat op een grote bruin verkleurde asperge, die voor de verspreiding van de sporen zorgt. Pas in de zomer schiet de gevederde reuzenstengel door, tot wel twee meter hoog. Een ontmoeting met een reuzenpaardenstaart is een reis in de tijd. Driehonderd miljoen jaar geleden heersten de paardenstaarten over de aarde. Ze vormden dichte, ondoordringbare wouden. Hun resten kennen we vandaag als steenkool. En al is hun rol als heersers van de aarde uitgespeeld, in de restanten van het Kolenwoud zijn de paardenstaarten nog springlevend.